

Nieuwsbrief

1 december 2019

De Marshoeve



Herinneringen:

- Woensdag 8 januari nieuwjaarsfeest Puk

Riet heeft er voor gekozen om te stoppen met haar werkzaamheden op de Marshoeve. Afgelopen woensdag 27 november heeft iedereen die wilde, afscheid kunnen nemen van Riet. We willen Riet bedanken voor haar inzet tijdens alle jaren op de Marshoeve. We zullen haar enorm missen!



Beste nieuwsbrief lezer,

Mijn naam is Judith Roelofs, woonachtig in Dalfsen met mijn twee jong volwassen kinderen Thomas en Annemiek, partner Jacob en kat Guus.

Naast de paardensport word ik blij van muziek, schaatsen & skeeleren, wandelen in de bergen, parfum & cosmetica en van mijn vrienden.

Op zesjarige leeftijd ben ik begonnen als wedstrijdamazone, dat groeide uit tot het runnen van de springstal met paardenfokkerij van mijn vader. Vervolgens heb ik in Duitsland een jaar paarden op wedstrijden uitgebracht voor een paardensportcentrum en eveneens instructie gegeven. Teruggekomen heb ik mijn paardensport met instructie zeven jaar gecombineerd met werken op de Sales van Union en verkocht stalen rossen naar het buitenland. Naast dat ik allround Orun instructeur ben op landelijk niveau tot aan recreatief, ben ik jurylid op dressuur wedstrijden.

In het voorjaar van 2014 ben ik gevraagd om bij de Marshoeve te komen werken. In deze mooie omgeving probeer ik samen met de deelnemers op een positieve en actieve wijze het beste in jezelf naar boven te halen. Dat jij met plezier en zelfvertrouwen aan je eigen ontwikkeling werkt, waarbij jij samen met je edele viervoeter centraal staat!



Tijdens de zoektocht naar een naam voor de nieuwste bewoner van de Marshoeve is er één naam favoriet. Daarom heet de kat nu officieel Meneer Pluizenbol.



*De laatste maand van het jaar is aangebroken.
De maand van Kerstmis en de donkere dagen.
Wij hopen dat deze decembermaand.
Voor iedereen heel goed mag slagen.
En dat er op elke donkere dag voor Kerst.
Overal een lichtje schijnen mag.
Dat is zomaar een kleine wens.
Op deze eerste decemberdag.*

Zaterdag 30 november was het feest op de Marshoeve. Twee pieten kwamen langs om de hulppieten op de Marshoeve te toetsen. Alle kinderen hebben door het afleggen van een pietenparcours hun pietendiploma behaald. De kinderen hebben zelfs één van de pieten leren paardrijden! Ook kregen de pieten een uitgebreide rondleiding op de Marshoeve door de kinderen. Het was een zeer geslaagde ochtend met veel gezelligheid!

Team de Marshoeve wenst u fijne feestdagen!

